

Här nedan beskriver vi ett antal böcker som vi vill rekommendera till läsning och som understryker **VI SÅG DET KOMMA**.

Några lästips från Andersson-Holmbergs bibliotek. Rev. 2023-08-27



Frihetligt självförsvär Med analytisk skärpa monterar [Henrik Jönsson](#) systematiskt i sju kapitler ner de ideologiska luftslott och socialistiska vanföreställningar som fortfarande genomsyrar den svenska samhällsdebatten och politiken. Boken är en handbok i hur man bemöter och bryter ner socialistiska och kollektivistiska argument på ett effektivt och respektfullt sätt. Henrik Jönsson producerar veckovisa videokrönikor som släpps på Youtube varje lördag med en trogen publik på närmare 100000 tittare. Med träffsäker analytisk och humoristisk kritik av maktmissbruk, ideologisk styrning, trångsynt byråkrati och valhänt socialistisk myndighetsutövning har han på kort tid blivit en stark oberoende röst i samhällsdebatten.



Jihadisternas Återkomst

Ett "på platsen" reportage om det nya hotet i Mellanöstern från korrespondenten och författaren [Patrick Cockburn](#)

Islamiska staten har växt fram ur inbördeskrigen i Irak och Syrien. Sommaren 2014 överraskade IS världen genom att skapa en mäktig ny kraft i Mellanöstern. Det nya självutnämnda kalifatet kombinerar religiös fanatism med militär skicklighet och utgör därigenom ett hot mot stabiliteten i hela regionen.

Patrick Cockburn visar hur Västvärlden skapade förutsättningarna för Islamiska statens explosiva framgångar genom att underblåsa kriget i Syrien. Väst - i synnerhet USA och NATO - underskattade jihadisternas möjligheter tills det var för sent och underlät att agera mot deras sponsorer i Saudiarabien, Turkiet och Pakistan.



Den sista flickan [Nadia Murads](#) berättelse om sin fångenskap och kamp mot Islamiska staten.

Som barn drömmer Nadia Murad om att bli historielärare eller öppna sin egen skönhetsalong. Livet i byn Kocho i norra Irak är lugnt och stilla. I augusti 2014 förändras allt. Nadia, som nyss fyllt 21 och fortfarande går i skolan, kidnappas och säljs som sexslav till Islamiska statens soldater.

"Den sista flickan" är Nadia Murads berättelse om sin tid i fångenskap och om sin livsviktiga kamp mot Islamiska staten. Idag är hon bosatt i Tyskland och är människorättsaktivist och goodwill-ambassadör för FN. Nadia Murad tilldelades Nobels fredspris 2018.



Klanen Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige beskriver klansamhällen från antikens Grekland till dagens Sverige. Är klanen ett hot mot individens rättigheter? Är det liberalt att tillåta klanbaserade enklaver?

En genomgående insikt är att den liberala demokratin utgår från individens rättigheter medan klansamhället bygger på att individen underkastas gemenskapen. Kan två så skilda ordningar någonsin förenas i samma stat?

[Per Brinkemo](#) och Johan Lundberg är redaktörer för denna fackbok.



Mellan klan och stat är en resa i historien från Somalia till Sverige. På vägen väcks fundamentala frågor om samhällets natur.

Var söker vi hjälp i nöden? Hur formas våra normer? Vem kan man lita på?

Finns det svar som överbryggat gapet mellan klanen och den liberala staten?

Boken har haft stor betydelse för integrationen av Sveriges sjuttiotusen somaliska invandrare och i grunden förändrat skolors och myndigheters förståelse för klankulturer. [Per Brinkemo](#) är journalist och författare. Han har under flera år arbetat med integrationsfrågor inom ramen för Somaliland Förening i Rosengård i Malmö.



Vårt nya land Sverige efter flyktingkrisen
Främlingsfientlighet, Medmänsklighet, Rädsla,
Solidaritet.

Det nya Sverige väcker starka känslor. Under några veckor tog journalisten och samhällsdebattören [Erik Hörstadius](#) tåget dit det råkade gå. Han bodde på stadshotell och besökte flyktinganläggningar. Han träffade människor som flytt och de som tagit emot dem. Han mötte vrede, sorg, hopp och glädje.

Ingenting var lätt att förstå. Närmare sanningen går det inte att komma.



De bokstavstroga

Journalisten [Tina Thunander](#) träffar människor i Saudiarabien, Egypten och Turkiet som berättar om religionens roll i deras liv och vändpunkterna efter den arabiska våren.

Islamiska staten är besegrad och drömmarna om ett kalifat har grusats. Anhängarna bekänner sig till salafismen, den snabbast växande strömningen inom islam. De är ortodoxa och fanatiska, men många strävar inte efter heligt krig utan efter djupare kontakt med sin gud. Saudiarabien är rörelsens vagga, ett samhälle som styrs av religiösa normer men där västerländska levnadsvanor vinner mark. Vad händer om kursen ändras? I Egypten och Turkiet hårdnar motsättningarna mellan sekulära och religiösa krafter. Vilka följder kan det få? Hon skildrar också de svenska salafisterna. Är rörelsen på frammarsch även här?

Johan Westerholm



Muslimska brödrskapet

ISLAMISMEN I SVERIGE

Islamismen i Sverige [Johan Westerholms](#) bok handlar inte om islam. Boken handlar om islamismen - en religiös fascistisk ideologi som är etablerad i Sverige. Islamismen i Sverige är en kartläggning av hur Muslimska brödrskapet är uppbyggt. Här finns tidigare unikt opublicerat material om hur Brödrskapets strategi ser ut, hur den tillämpas i den organisatoriska uppbyggnaden och hur Muslimska brödrskapet agerar genom sitt nätverk, sina organisationer och ombud. Muslimska brödrskapet är sedan 1950-talet etablerat i Europa, och är en politisk kraft som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna. Muslimska brödrskapet är inte en organisation som andra - syftet är att verka genom ett nätverk som förenas i sin strävan att upprätta ett globalt kalifat. Vägen dit går genom att skapa enklaver i det svenska samhället och särslagstiftning.



Erövringen Boken, som är del 1 av 2, bygger på ett forskningsarbete som pågått under tre decennier, där Muslimska Brödrskapets verksamhet och arbetssätt, infiltration steg för steg, har avslöjats, undersökts och kartlagts genom ett rikt material av förstahandskällor och belagda bevis.

Författaren [Sameh Egyptson](#), som är doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, är arabisktalande och har på så sätt kunnat ta del av artiklar, texter och uttalanden på arabiska och från arabvärlden. Han har kunnat genomskåda hur Muslimska Brödrskapet infiltrerat sig i politiska partier, myndigheter, institutioner och organisationer för att påverka och för att få igenom sina, som de benämner, "muslimska rättigheter".



Bosättningen (2021) och handlar om Muslimska Brödraskapets organisation och dess vision om att skapa ett parallellsamhälle i Sverige. [Sameh Egyptson](#) har gjort ett grundligt arbete. De båda böckerna innehåller nytt källmaterial framför allt på arabiska. Egyptson var innan han flyttade till Sverige politiskt aktiv i Egypten i Kairo och kan därför betrakta förstå och bedöma MB bättre än många andra. Han presenterar en mer kritisk, genomskådande berättelse och lägger fram ett demokratisk alternativt till dialog med islamister.

Islamiska förbundet i Sverige med sina dotterorganisationer har nära relationer till MB:s internationella nätverk, både ideologiskt och organisatoriskt. Nätverket är hierarkiskt uppbyggt men förutsätter lydnad såväl mot den nationella som den internationella ledningen. Inrättandet av en islamisk ordning. Islamiska förbundet har inte övergett rörelsens grundläggande mål, det vill säga att inrätta "en islamisk ordning" även i Europa och Sverige, ett samhälle uppbyggt utifrån islamiska principer och islamisk lag (sharia). Men arbetet för att uppnå detta mål måste ske gradvis och långsiktigt med en flexibel anpassning till situationen i olika länder. Islamiska förbundet döljer medvetet sin egentliga ideologi och sina grundläggande mål. Man framställer sig som en opolitisk, social och religiös rörelse.

En framstående avhoppare från Islamiska förbundet i Sverige, år 2013, hävdade att antalet aktiva medlemmar i Islamiska förbundet var cirka 200. Efter noggranna undersökningar har Egyptson kommit fram till att den inre cirkeln som kontrollerar nätverket inte uppgår till mer än 20 personer, och dessutom i en inre struktur av hierarki och nepotism. Studien visar också att tre av förbundets organisationer under de senaste tre åren har ökat erhållna skattemedel med över 40% till 618 miljoner SEK och att sparade medel från erhållna skattemedel inom verksamheten nu uppgår till över 250 miljoner SEK.



Försvarsmaktens stöd till de baltiska staterna

Försvarsbeslutet 2000 röstade riksdagen igenom att den svenska armén skulle minskas med 70-90% och marinen med minst 50%. Detta skedde mot bakgrund av vad man uppfattade ett förbättrat omvärldsläge. De baltiska staterna hade en annan uppfattning om avspänningen och alla tre lämnade in ansökningar om medlemskap i NATO och för anslutning till EU. Sverige donerade under åren 2001-2004 cirka 30% av svenska arméns operativa materiel. Sverige överförde sammanlagt 36 kompaniutrustningar och utbildade mottagarna i handhavande och underhåll mm.



Ryssland och den svenska nedrustningen

Boken är skriven 2008 av [Lars Gyllenhaal](#). En svensk författare med modern militärhistoria som specialitet. Gyllenhaal beskriver i boken regeringens hållning i försvarsfrågan och en kommande (hösten 2008) ratifiering av Lissabonfördraget. Det bäddar egentligen för en gemensam EU-armé parallellt med NATO. Svensk säkerhetspolitik ansluter till en Europeisk politik och tanken på en EU-armé. Vårt svenska invasionsförsvar är ett minne blott. Intressant läsning om svensk nedrustning och säkerhetspolitik.



I Huvudet på Putin Den ryskfödda författarinnan [Vera Efron](#) skriver om Putins maktutövning och målmedvetenhet. Boken beskriver hur han gradvis tagit över statsledningen, militärapparaten, utrikeshandeln och inhemska massmedia. Boken är utgiven 2015 och tar upp annekteringen av Krim mm.



Med sikte på Sverige Boken är skriven 2013 av [Vera Efron](#) och beskriver Sovjets planer under kalla kriget. Om en konflikt mellan öst och väst hade mynnat ut i ett storkrig räknade man kallt med att dra in Sverige i kriget för att förhindra västsidan att dra fördel av svenskt territorium. När de ryske generalstabschefen Makarov i december 2012 höll ett föredrag i Helsingfors om den ryska försvars- och säkerhetssynen betonade han klart och tydligt att Finland och Sverige ligger i den ryska intressesfären. Varje närmande till NATO skulle ses med ogillande från Rysslands sida.



Sovjet invaderar Afghanistan en fallskärmsjägare berättar. [Zigmas Stankus](#) är född 1961 i Klaipeda, dåvarande Sovjetlitauen. Han deltog vid invasionen i Afghanistan i december 1979. Han skrev ner sina upplevelser och gav ut dem i bokform 1993. Zigmas Stankus skildrar de strider hans förband utkämpade i bergen mot en beslutsam gerilla, som inte visade någon nåd gentemot de sovjetiska inkräktarna.

En av de viktigaste geopolitiska faktorerna bakom Sovjets invasion var sannolikt hotet om att USA, som ett resultat av shahens fall i Iran, skulle kunna tänkas anfalla Iran och på så sätt ändra maktbalansen i hela området. Oron växte i Kreml för att den afghanska kommunistregeringen under Hazifullah Amin, som tog makten genom en kupp 1978, skulle byta sida. Detta skulle i sin tur innebära att USA skulle komma att kontrollera hela Centralasien.



Zinkpojkar Sovjetunionens militär fraktade i hemlighet hem förseglade zinkkistor med lemlästade kroppar. Allmänheten visste ingenting om krigets grymheter och det var först med [Svetlana Aleksijevitj](#) Zinkpojkar som tragedins verkliga omfattning avslöjades 1989. Över en miljon unga ryssar tjänstgjorde i kriget som kom att forma det ryska samhället fram till våra dagar. Här kommer de till tals soldaterna, sjuksköterskorna och mödrarna. Boken kom ut 2014 Svetlana Aleksijevitj fick Nobelpriset i litteratur 2015 och hennes böcker har översatts till 52 språk och publicerats i 55 länder.



Tjetjenien I denna bok beskriver [Anna Politkovskaja](#) det glömda och grymma krig som pågått i ett undanskymt hörn av Europa. De två tjetjenska krigen har till största delen utspelats utanför medias strålkastarljus och de som blivit lidande är landets invånare. Politkovskajas lojalitet ligger inte hos det ryska hemlandet, men inte heller hos den tjetjenska saken. Hon solidariserar sig istället med dem som i första hand drabbas av kriget. Den 7 oktober 2006 sköts Anna Politkovskaja ihjäl i hissen i sitt hyreshus i Moskva. Fem personer dömdes för mordet och det framkom att det var ett beställningsjobb, men ingen av de dömda vittnade om vem som beställt det. Fram till sin död var hon journalist på Novaja gazeta. Hennes rapporter inifrån det krigsdrabbade Tjetjenien gjorde henne världsberömd, men också hatad av Vladimir Putin och det ryska ledarskiktet.



Tills alla dör [Diamant Salihu](#) föddes i nuvarande Kosovo och är uppvuxen i Borlänge. Han har varit anställt som journalist på tidningen Expressen, och är numera reporter vid SVT. 2021 gav han ut sin bok om konflikten mellan gängen Dödspatrullen och Shottaz De inblandade själva kallar det för ett krig, och i krig är allt tillåtet. Huvudpersonerna har helt saknat respekt för rättsväsendet, för vuxna, för kriminella hierarkier och för värdet av ett människoliv. Men bortom den spektakulära fasaden av droger, vapen och rapmusik som visas upp på sociala medier hänger frågan obesvarad i luften: Varför mördar ni varandra? Tills alla dör berättar om en förlorad generation unga män, om människorna som lever i den mest brutala konsekvensen av samhällets svek, och om några som vägrat ge upp hoppet.



Blodsådd är den första delen i [Katerina Janouchs](#) nya spänningsserie som utspelar sig i samtidens Sverige - ett samhälle som inte fanns för bara några år sedan. Välfärdsstaten har ont om pengar och samhällskontraktet håller kanske inte så länge till. Under tiden eskalerar våldet och letar sig allt längre in i tidigare trygga kvarter och familjer. Den grova och allt brutalare kriminaliteten sprider rädsla och otrygghet. Samtidigt är kampen om verklighetsbilden för många viktigare än medborgarnas väl, viktigare än att bekämpa laglösheten. I centrum står journalisten Dea Wilenius, som utsätts för ett våldtäktsförsök när hon är på väg hem efter en fest. Katerina Janouch skriver lättläst, drivet och osminkat om det alltmera våldsamma Sverige. Att hon driver hejdlöst med värdegrunden, den så kallade nya gymnasielagen mm. måste läsaren vara beredd att hacka i sig



Ingen kvinnas land är en fortsättning i [Katerina Janouchs](#) spänningsserie. Journalisten Dea Wilenius är på flykt från Stockholm och från sitt eget liv. Efter att två främmande män har gjort inbrott i hennes lägenhet och skjutit ner grannpojken Em är det omöjligt att återvända hem. Tillsammans med vännen Sabina lämnar Dea stan och beger sig söderut för att ansluta till en grupp kvinnor som ställt sig utanför samhället. Från att främst ha fokuserat på att hitta mannen som överföll henne inser Dea att hon behöver kartlägga om det finns ett samband mellan alla våldsamma händelser som drabbat henne.



Sveriges lilla röda är en räddare i nöden skriven av författaren [Katerina Janouch](#). En bok att hålla hårt i när yttrandefriheten blivit selektiv för att inte kränka särskilt utsatta folkgrupper.

Tacka pappamånad, jämställdhetsmyndighet, plastpåseskatt, menscertifiering, regnbågsfärg i försvaret och nedlagda kärnkraftverk för det! Med hjälp av "Sveriges lilla röda" får du återigen en unik insyn bakom de politiska kulisserna som visar upp en framgångsrik Sverigebild. Du får följa med på otaliga krismöten i maktens korridorer där de flesta diskussionerna handlar om hur man ska hantera hotet mot socialdemokratin.



Familjen är ett reportage av den prisbelönta journalisten [Johanna Bäckström Lerneby](#).

I områden där samhället sviker står andra beredda att ta sig an uppgiften att skipa rättvisa och utöva makt. Som familjen Al Asim. Under mer än ett decennium har Johanna Bäckström Lerneby följt familjen från Angered utanför Göteborg.

Nu berättar hon om hur de kontrollerat en hel förort med 50 000 invånare. Och vad som händer när svenska myndigheter går samman för att försöka slå ut det som kallas det parallella samhället.

I detta omskakande reportage får vi följa familjen, de som drabbats av deras brott och myndigheternas jakt för att sätta dit dem, en gång för alla.



Det fallna imperiet Den 24 februari 2022 markerar en ny ordning för Europa. Vladimir Putin introducerade sin linje under en säkerhetskonferens i München 2007 och etablerade den med kriget i Georgien 2008 och annekteringen av Krim 2014 [Martin Kragh](#) tar i sin bok ett helhetsgrepp om Vladimir Putin och den ryska historien, från Tsarrysslands fall till Sovjetunionens upplösning och det postsovjjetiska Ryssland. Han berättar sakligt och effektivt om Putins vägval och läsaren kan följa de retoriska manövrarna som skulle leda Europa till krig. Det fallna imperiet är omistlig läsning för den som vill förstå Vladimir Putins drivkrafter och hans dröm om en rysk stormakt baserad på auktoritär politisk grund.



Putins troll Journalisten [Jessikka Aro](#) dokumenterar med stor noggrannhet flera smutskastningsoperationer som har genomförts under de senaste åren. Nätspionage, fejknyheter, cyberattacker, mordhot och hatkampanjer utförda av PR-proffs och troll på sociala medier. I Kremels krig mot civila på internet är alla medel tillåtna. Varje kritisk röst räknas som en fiende och när dessa ska tystas sparas det varken på resurser eller tas någon hänsyn till lagar. En som har blivit måltavla för attackerna är Aro själv. Det här är också hennes berättelse. Det är en läsoplevelse som ger kalla kårar. Jessikka Aro arbetar för Finska YLE och tilldelades 2016 Stora Journalistpriset i Finland för sin reportageserie om de ryska trollfabrikerna.



Rysslands förlorade seger I en rasande och förtvivlad skildring av det putinistiska Rysslands väg mot avgrunden ger den rysk-ukrainske författaren, bloggaren och krigsveteranen Arkadij Bajtjenko sin syn på händelseutvecklingen före och efter den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022. [Arkadij Bajtjenko](#), född 1977 i Moskva, skickades till kriget i Tjetjenien som nittonårig värnpliktig. Hans bok om den tiden, *Krigets färger* (2007/2022), betraktas som en av de stora krigsskildringarna och är ett unikt vittnesmål inifrån den ryska armén. Bajtjenko lever i exil sedan 2017, efter upprepade mordhot.



Fienden Boken spårar Sveriges relation till Ryssland tillbaka till vikingatiden. För ett drygt millennium sedan var banden mellan våra länder nära och goda men relationen har senare definierats som arvfjendskap. Att Sverige nu lämnar sin alliansfrihet och rättar in sig i Natoledet är en direkt konsekvens av en historiskt betingad fruktan för grannen i öster. Professorn i historia [Dick Harrison](#) är en av Sveriges främsta historiska författare. I denna bok visar han en imponerande kunskap och bredd när han i detalj redogör för maktstrider som har samlat damm i tusentals år.



Den omhuldade salafisten När en konservativ salafistisk kultur spreds i Sverige i början av 2010-talet valde de flesta medier att inte rapportera om utvecklingen. Rädslan att gå rasistiska ärenden eller ytterligare peka ut en redan utsatt grupp gjorde att man undvek detta viktiga arbete.

I boken berättar [Magnus Sandelin](#) om sin unika och ofta halsbrytande kartläggning av personerna som bildade nätverken. Fram stiger en berättelse om en i Sverige både missionerande salafism, som ekonomiskt och ideologiskt stödjer IS och andra terrorgrupper, liksom en rekryterande salafism som sänder ungdomar och familjer att strida utomlands.



Villebråd - En bok om immigration, islam och kvinnors rättigheter. Varför talar vi så lite om det ökade sexuella våldet i Europa? Och varför är det tabu att diskutera problemet i relation till den ökade invandringen av unga män från muslimska länder? [Ayaan Hirsi Ali](#) menar att det pågår en tyst men genomgripande urholkning av kvinnors rättigheter i delar av Europa. Hon har själv flytt förtryck och menar inte att invandringen måste upphöra, utan att kraven på assimilering och integration måste öka i kraft. Framförallt måste vi sluta att tabubelägga ämnet, annars riskerar vi att populisterna och andra högergrupper får monopol på debatten.



Helig vrede – Bland kriminella muslimer är en skildring inifrån det danska ungdomsfängelse där psykologen [Nicolai Sennels](#) arbetade. Hans berättelser ger ett unikt tillfälle att kika bakom de låsta dörrarna i ett ungdomsfängelse och boken ger en hitintills okänd insikt i vad unga kriminella, och ibland extremistiska, invandrare i verkligheten berättar bakom terapirummets annars vattentäta skott.

– Ur förordet av [Ingrid Carlqvist](#):

Äntligen fick jag en förklaring till varför muslimer betar sig, i vårt västerländska tycke, så illa. Äntligen förstod jag varifrån aggressiviteten kommer, äntligen kunde jag avfärda allt politiskt korrekt prat om "socioekonomiska orsaker" och "utanförskap". Boken är utgiven på Logik Förlag



Inte bara spioner handlar om människoöden under kalla kriget. Om hemliga förbindelser och värvning av svenska agenter. Om den hemliga östtyska underrättelsetjänsten Stasis aktiviteter här i landet.

Redan när boken publicerades första gången 2011 väckte den uppmärksamhet. Avslöjandena var så provocerande att Säpo anmälde [Birgitta Almgren](#) för brott mot tystnadsplikt, men lyckades inte stoppa boken. Justitiekanslern beslutade att inte väcka åtal. Det fanns inget brott. Istället har boken lästs, diskuterats och tryckts till i omgångar. Almgren presenterar nu DDR utförligare och vad det stod för, landet som inte längre finns. Däremot finns de till synes outtömliga Stasiarkiven kvar, där Almgren fortsatt gräva fram graverande uppgifter.